

Vänsterpartiet Gävleborg

Box 975
801 33 Gävle

073-508 50 15
gavleborg@vansterpartiet.se
gavleborg.vansterpartiet.se

Partikansliet

1 majtalet 2019, i Söderhamn, Jonna Källström Böresson



Feminister, socialister, vänsterpartister!

Det är en märklig första maj i år. Trots att vi har en socialdemokratisk regering så har vi imorgon ett regeringsförslag om att begränsa strejkrätten på riksdagens bord. Vi ser en vårbudget som sänker skatterna för de rikaste, ökar bidragen för RUT som vi vet används mest av de i Djursholm, Danderyd och Täby och ytterligare ökar klyftorna i landet. Bara borttagandet av värnskatten, en skatt som idag betalas av de som tjänar över 61 000 kr i månaden, kostar lika mycket som en löneökning på 4000 kr i månaden till samtliga undersköterskor i Sverige. Låt det sjunka in. En socialdemokratisk regering som sänker skatten för de som tjänar mer än vad de flesta av oss kan drömma om, istället för att använda pengarna till vår hårt arbetande vård och omsorgspersonal. Medarbetare som idag knappt orkar arbeta heltid och som nu dessutom ska behöva arbeta ännu längre och ändå inte veta om de kommer kunna leva på den pension de får ut.

De allra flesta av de medarbetarna är kvinnor. Som utöver sitt lönearbete står för den största delen av det obetalda arbetet i hemmet. För att orka går de ner på deltid – vilket ger lägre lön och lägre pension. Det kan inte vara meningen att de som tar hand om våra gamla och sjuka inte ska kunna leva ett gott liv när de arbetat klart. Tänk om skattesänkningarna för de rika istället kunde gått till att sänka normalarbetstiden med bibehållen lön och pension?

Det är som sagt en märklig tid, Socialdemokraterna verkar helt ha tappat kompassen och går stadigt till höger. I sin uppgörelse med Centerpartiet och Liberalerna har de lanserat en ren högerpolitik som ytterligare kommer att öka ojämlikheten i Sverige. I den utredning som de beställt kring försämringar av arbetsrätten (de kallar det förändringar men vi vet alla vad det innebär för oss arbetstagare) ska förslag tas fram om utökade undantag från turordningsreglerna och lägre kostnader för företag vid uppsägning. Det här är inte politik som

Vänsterpartiet någonsin kommer att stå bakom, läggs ett sådant förslag fram till riksdagen kommer Vänsterpartiet vara beredda att avsätta regeringen.

Vi vill göra Sverige till världens mest jämlika land igen. I vårt förslag till vårbudget vill vi stärka sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill göra om skattesystemet så att det omfördelar från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Vi vill beskatta kapitalinkomster, stora förmögenheter, arv och höga inkomster så vi kan bygga ut välfärden. Vi vill minska skatten för låg och medelinkomsttagare och principen lika skatt vid lika inkomst ska gälla. Sjuka och arbetslösa ska inte betala mest i skatt vid lika inkomst.

Det går inte att fortsätta på högerens och nyliberalismens väg, varken för oss människor eller för klimatet. Vi måste byta system. Vi måste ha en rättvis skattepolitik och vi måste ha en rättvis klimatpolitik.

Bland de 73 punkterna som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om finns det en del som går åt rätt håll på klimatområdet. Med det är uppenbart att det är långt ifrån tillräckligt och de stora orättvisor som finns i programmet riskerar att direkt försvåra den så livsviktiga klimatomställningen. Höjda skatter på sådant som förstör klimatet är bra, sådana skatteförändringar är en naturlig del av den nödvändiga omställningen. Men det måste ske rättvist och det gör det inte i högeruppbyggnaden. Där går den stora kompensationen till de allra rikaste.

Avskaffandet av värnskatten handlar om sex miljarder kronor som kommer att gå till de rikaste 5 procenten av befolkningen. Vi övriga 95 procent får ingenting av det. Regeringen är blind för orättvisorna och det är precis sådan politik som tände gnistan för de gula västarnas protester i Frankrike. När alla ska vara med och betala priset för klimatomställningen men de rikaste samtidigt får generösa gåvor, då blir klimatpolitiken ett hot snarare än en lösning. Det är en farlig väg att gå, det riskerar att skicka människor rakt i famnen på de partier som inte vill lyfta ett finger för att rädda klimatet.

Vänsterpartiet vill att Sverige går en annan väg. Vi ska göra det som krävs för klimatet, det finns så mycket som behöver göras. Men samtidigt behöver vi göra livet bättre för vanligt folk. Istället för att ta bort värnskatten för de allra rikaste, borde pengarna användas till att förbättra välfärden.

Massiva skattesänkningar för de rikaste leder dessutom till ökad konsumtion som ökar utsläppen ännu mer. De rikaste släpper redan ut mest och ska nu få möjlighet att öka det ytterligare. Att istället lägga pengarna på en bättre välfärd gör livet bättre för folk i allmänhet men har väldigt låga utsläpp. Välfärd och gemensam konsumtion är inte bara rättvisare, det är också klimatsmart. Samma

sak med arbetstidsförkortning. När samhället blir rikare kan vi använda det till mer tid med familj och vänner som gör livet bättre. Klimatomställningen handlar inte om att ändra småsaker här och där, utan om att bygga om hela samhället. Det är alltifrån transporter och energisystem, till hur vi bor och ekonomin som helhet. Ska vi lyckas få stöd för ett sådant jätteprojekt måste det ske rättvist. Det är bara så kan vi få med oss tillräckligt många. Klimatpolitiken får aldrig uppfattas som något som mest drabbar vanligt folk, medan jättebolagen och de rika som står för de största utsläppen har råd att köra på som vanligt.

Man ska komma ihåg att även Sverige har sina gula västar. På landet är den gula reflexvästen ett självklart plagg under det mörka halvåret. Där gatlyktorna är glesa drar vi på oss dem när vi rastar hunden eller går hem från bussen. I städerna ses de mer sällan. Jag vill att alla i Sverige känner att klimatomställningen är till för dem. Det ska gälla oavsett om man bor i en stad eller på landet, om man tjänar mycket eller lite. Vi ska göra vad som krävs för klimatet och vi ska göra det rättvist.

Nu har jag pratat mycket och länge om rikspolitiken och om vad vi i Vänsterpartiet vill göra. Jag tänkte avsluta lite mer personligt. Det finns många stunder jag känner att vi lever i en mörk tid. De konservativa krafterna tar allt större plats i världen och här hemma i Sverige. Rasismen har normaliserats i en skrämmande takt. De som offentligt tar strid emot den hotas och hatas, framförallt kvinnors och hbtq-personers rättigheter är ständigt i fara. Det är lätt att känna hopplöshet. Men jag tänker att det är en reaktion på att vi är många som vill ha förändring. Det är en förändring som kommer att kräva att vi ställer om vårt samhälle och hur det är uppbyggt. Härom veckan gav jag bort Gerd Brantenbergs Egalias döttrar till en tjej som fyllde 16 år. När jag skulle slå in boken läste jag vad familjens matriark sa till Petronius när han vill förändra samhället och göra det jämställt, att sådana samhällen har existerat. Hon sa: "Har existerat! Just det! Och hur tror du det gick för dem Petronius? Hur tror du det gick för de där patriarkaten du säger existerat men vi aldrig hört talas om? Nej, Petronius, du förstår... män saknar all verklig kontakt med livet. De har ju ingen fysisk kontakt med avkomman. Och därför kan de inte heller tänka på hur det går med jorden när de själva är döda. I ett samhälle där männen fick bestämma skulle allt liv på jorden dö ut. Om männen inte hålls nere, om männen inte tuktas, om männen inte civiliseras, om männen inte hålls på plats, kommer livet att förgås...". Nu är ju det här fiktion och skruvat för att göra en poäng men när jag läste det tänkte jag att ja, vi lever i ett patriarkat och just dör allt mer av livet på jorden ut. Till stor del på grund av ett kapitalistiskt samhälle där vinsten går före allt. Jag tänkte att det vi ser just nu, de mörka högermännen som trampar på gator och i parlament med sin nationalism, rasism och klimatförnekelse, det vi ser just nu det är patriarkatet på väg att falla och det slåss med näbbar och klor för att inte göra det. Så nu, feminister och socialister, det är nu vi ska fajtas lite till. Orka lite till. Patriarkatet ska falla inom vår livstid och samhället ska bli till för oss alla, inte bara eliten.